



Wat een heerlijke tijd, blote tenen tijd. Het mooiste seizoen van het jaar voor een tenenliefhebber. Vele mooie tenen, dikke en dunne, lange en korte, kromme en rechte met mooi gelakte nagels of heel naturel en bloot, passeren mijn aandacht, dit is echt genieten.

De vierde teen: gehechtheid

De nagels op de tenen zijn, buiten dat ze mooi gelakt en versierd kunnen worden, een belangrijk onderdeel voor een karakteranalist. Zoals iedere teen er verschillend uit kan zien, kunnen de nagels op de tien tenen ook op tien verschillende manieren uitzien. De nagel staat voor bescherming, bescherming tegen invloeden van buitenaf. Aan de nagels van de tenen zie ik hoe iemand zich beschermt tegen indrukken die op hem/haar afkomen.

GEHECHTHEID

De vierde teen staat voor gehechtheid. Iedereen is op zijn eigen manier gehecht aan iets en aan iemand. We kunnen meer of minder gehecht zijn aan anderen. In deze teen zie ik of de eigenaar van de teen gemakkelijk contact zoekt en een hechte band aan durft te gaan of houdt de eigenaar graag anderen op een afstand, en kijkt die eerst de kat uit de boom voordat die er voor kiest om een (h)echte verbinding aan te gaan.

RELATIES

De stijl van gehecht zijn wordt al heel vroeg in ons leven ontwikkeld en vormt de basis voor de manier waarop we relaties toelaten of afweren. Aan de vierde teen van een baby kan ik al zien wat de voorkeur voor contact leggen van het kindje is.

CONTROLE

De vierde teen laat ook zien in hoeverre het belangrijk is voor de eigenaar om controle te houden over situaties die te maken heeft met anderen. Is deze teen recht en heeft die een open top, dan weet ik dat ik te maken heb met een persoon die gemakkelijk zaken uit handen kan geven. Vaak geeft dit aan dat deze persoon goed kan delegeren zonder steeds controle te willen houden. Er is sprake van vertrouwen in het overdragen.



Rita Ketelaars verzorgt in acht dagdelen de cursus tenen lezen.

*Voor meer informatie:
www.helden-heldinnen.nl.*